



«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
UNION OF PRODUCING ELECTRICAL ENERGY P.P.C. S.A.

18.11.2022

18^ο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ

Αμφιθέατρο ΛΚΔΜ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

(Από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, Αθανάσιο Μάστορα)

**Κυρίες και Κύριοι
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι**

Εδώ και 26 χρόνια καταφέρνουμε ως ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ να έχουμε έναν ρόλο δυναμικό, μία παρουσία αισθητή και ένα αποτέλεσμα αρκετά ικανοποιητικό. Και αυτά δεν αφορούν μόνον στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιχείρηση και τους εργαζόμενους αλλά αφορούν τους καταναλωτές και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

18^ο Γενικό Συμβούλιο – Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση λοιπόν και ποιος δε συμφωνεί ότι οι εργασίες αυτές μας βρίσκουν σε ένα από **τα πιο κρίσιμα σταυροδρόμια, της σύγχρονης ιστορίας**. Ένα σταυροδρόμι όπου συναντώνται η οικονομική, η υγειονομική, η γεωπολιτική και η ενεργειακή κρίση.

Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος πόσο δύσκολη είναι η εξίσωση και πόσο ρευστή η συνθήκη για να μπορεί κανείς να κάνει έναν προγραμματισμό. Τον όποιο προγραμματισμό.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σίγουρο ή ακόμα και προβλέψιμο.

Το σίγουρο είναι ότι **για μία ακόμα φορά το Πρόγραμμα Δράσης του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ θα είναι ένα Πρόγραμμα διεκδικητικό και απαιτητικό** γιατί έτσι επιβάλλουν οι συνθήκες αλλά και επειδή **δεν αρμόζει τίποτα λιγότερο στο ιστορικό σωματείο μας**.

Πρωτίστως όμως το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό.

Θα πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα που θα συνυπολογίζει όλα αυτά που ισχύουν, όλα αυτά που υπάρχουν στους σχεδιασμούς (της κυβέρνησης και της επιχείρησης) και **με μεγάλη προσοχή** να βάλουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούμε να το διεκδικήσουμε και στο επόμενο στάδιο να το υλοποιήσουμε στο μέτρο το δυνατό.

Καταλαβαίνει κάποιος ότι το να πούμε ότι αύριο θα ζητήσουμε να ανοίξουν όλες οι μονάδες και μεθαύριο αυτό θα γίνει, δεν είναι σχεδιασμός αλλά μία ουτοπία και ένα ψέμα.

Το «δυνατό χαρτί» του σωματείου ήταν ανέκαθεν οι εργαζόμενοί του και με την στήριξη, την εμπιστοσύνη τους, την εγρήγορση και ετοιμότητά τους, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να ανεβάσουμε ψηλά τον πήχη.

Δύο πράγματα συνάδελφοι.

1. Όσο θα μένουμε εγκλωβισμένοι σε αντιλήψεις του τύπου ότι οι διεκδικήσεις ή η ένταση των διεκδικήσεων του συνδικάτου έχουν πολιτική – κομματική χροιά, τότε θα έχουμε ήδη απωλέσει ένα κομμάτι της δυναμικής μας και

2. Όσο θα χάνουμε μέρος της δυναμικής μας τόσο θα γινόμαστε βορά στα συμφέροντα τα τάδε και τα δείνα.

Είναι ξεκάθαρο: Οι διεκδικήσεις του συνδικάτου έχουν να κάνουν με το πως θα διαφυλάξουμε τους εργαζόμενους, τα δικαιώματα που έχουμε κατοχυρώσει, την επιχείρηση, το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ και συνεπώς και τους καταναλωτές. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια θα αφορά αυτά που μπορούμε να πετύχουμε ως εξέλιξη των υπαρχόντων.

Δύο είναι κατά κύριο λόγο τα σημεία στα οποία θα σταθώ ως «μείζονα κεφάλαια» του προσεχούς προγράμματος (θα τα αναφέρω σε λίγο) καθώς θα ξεκινήσω από όλα εκείνα τα ζητήματα που συνθέτουν την **«καθημερινή ατζέντα» δράσης του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ που σημαίνει επαφή και παρακολούθηση επί καθημερινής βάσης για:**

- Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος με έμφαση στην καθιέρωση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού ως ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
- Ακριβοδίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων όλων των κατηγοριών, όλων των ειδικοτήτων
- Διεκδίκηση θέσεων εργασίας που θα δίνουν βάρος στην πλήρη και όχι στην μερική απασχόληση την ίδια ώρα που οι θέσεις αυτές θα ανταποκρίνονται σε αυτό που ανέφερα πρώτο: **την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό.**
- ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ. Αυτό ήταν και αυτό θα είναι πάντα το σύνθημά μας. Συνεπώς δε θα σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες υγείας και ασφάλειας, καλύτερες υποδομές, καλύτερο εξοπλισμό (προσωπικό, μηχανολογικό, τεχνικό), καλύτερη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου, καλύτερη και δικαιότερη εποπτεία από την πλευρά των Διοικήσεων, καλύτερη οργάνωση και εργονομία στους χώρους που φιλοξενούν μαζικά τους εργαζόμενους.
- Επιπλέον θα πρέπει να διεκδικήσουμε την επαναλειτουργία (γιατί μάλλον στο όνομα του covid-19 έπαυσαν αρκετά πράγματα) τμημάτων και δομών επανεκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης.
- Καθαρό περιβάλλον παντού και πάντα και όχι υπό συνθήκες.
- Ανταποδοτικά οφέλη στις κοινωνίες όπου ακόμα υπάρχουν κενά και παραλείψεις
- Διατήρηση αυτού που ονομάζουμε «κοινωνικό προφίλ» του σωματείου

Περνώντας τώρα στα πιο δύσκολα κεφάλαια του προγραμματισμού μας θα σταθώ στα εξής:

Μονάδες ΔΕΗ – Λιγνίτες – Ενεργειακός Σχεδιασμός

Το πλάνο για τις μονάδες της ΔΕΗ (πώληση, στρατηγικός επενδυτής, αποεπένδυση κοκ) μας βρήκε εξαρχής **κάθετα αντίθετους** προφανώς επειδή ήταν εύκολο να αφουγκραστούμε που πήγαινε όλη η ιστορία. Στην **αντίστροφη δηλαδή μέτρηση και απαξίωση της επιχείρησης, των Ενεργειακών Κέντρων και του Εθνικού μας καυσίμου.**

Στόχος μας ήταν και παραμένει **η ενεργειακή ασφάλεια και η διατήρηση του αγαθού της Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Κοινωνικό Αγαθό.**

Αυτό που ίσχυε για πάνω από 60 χρόνια ότι δηλαδή ο λιγνίτης είναι **ΤΟ ΜΟΝΟ** καύσιμο που μπορεί να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και το φθηνό ρεύμα, θα πρέπει **να ξαναμπει δυναμικά στο τραπέζι**. Να γίνει το καθημερινό μας σύνθημα και να προτάσσουμε συστηματικά αυτό που αποδεικνύεται με κάθε κακοκαιρία ή ενεργειακή κρίση.

«Το πρόβλημα είναι ότι βάλουμε έναν ενεργειακό σχεδιασμό με πάρα πολλές μονάδες Φυσικού Αερίου και Ανεμογεννήτριες, το οποίο είναι αντιοικονομικό, είναι καταστρεπτικό για την ΔΕΗ και βγάζει περισσότερο Διοξείδιο του Άνθρακος, ενώ πηγαίνουμε να καταπολεμήσουμε τις εκπομπές του Διοξειδίου του Άνθρακος. Υπάρχει αυτή η λανθασμένη εντύπωση, ότι όταν χρησιμοποιείς μονάδες Φυσικού Αερίου, δεν βγαίνει Διοξείδιο του Άνθρακος. Αυτό το πράγμα δεν στέκεται. Ξαναγουρίζουμε πάλι στον Λιγνίτη, με μονάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης, πηγαίνουμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά όχι 60% όπως προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου αλλά μόνο 30%. Εκ των οποίων το 15% είναι Υδροηλεκτρικά Έργα και το υπόλοιπο 15% αφήνουμε να είναι μονάδες με Φυσικό Αέριο...

Ενοχοποιούν τον Λιγνίτη και τον ονομάζουν ρυπογόνο για να χοντροκοπούν με το Φυσικό Αέριο!..

Η μεγαλύτερη επιστημονική μπουρδα της εποχής μας είναι ότι το Διοξείδιο του Άνθρακος ανεβάζει την Θερμοκρασία και αλλάζει το Κλίμα της Γής. Πρόκειται για ένα μεταφυσικό παραμύθι, ανάλογο με την διαψευθείσα προπαγάνδα κάποιων Χριστιανικών Αιρέσεων των δύο πρώτων αιώνων ότι έρχεται το Τέλος του Κόσμου και πρέπει να μετανοήσουμε»

Τάδε έφη Αντώνιος Φώσκολος, ομότιμος καθηγητής Ανόργανης και Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας των Ιζηματογενών Πετρωμάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μέλος της Γεωλογικής Ακαδημίας του Καναδά.

Αυτό συνάδελφοι θα πρέπει να είναι η σημαία μας γιατί αυτό που εμείς επικαλούμαστε χρόνια τώρα το επιβεβαιώνει με την σφραγίδα της και η επιστήμη.

Ειδικά στο κομμάτι του Business Plan της ΔΕΗ που έχει να κάνει με την απολιγνιτοποίηση και τις επενδύσεις ΑΠΕ, όλα αυτά που μόλις διάβασα θα πρέπει να θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε ώστε να αποτραπεί ο βίαιος χαρακτήρας και τα πολλά αρνητικά παρελκόμενα που έχει το όλον αυτό ζήτημα.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων αποτελεί ένα προσωπικό στοιχείο τόσο μέσα από την θέση ευθύνης που έχω όσο και εκ της σχέσεως με τους εργαζόμενους.

Εργαζόμενοι χωρίς σύμβαση εργασίας που να διασφαλίζουν τα αυτονόητα και να σηματοδοτεί την εργασιακή τους εξέλιξη, δε νοείται.

Στόχος παραμένει να καταφέρουμε να εντάξουμε στις συλλογικές επιχειρησιακές διαπραγματεύσεις όλο το δυναμικό της επιχείρησης ώστε να ξεκινήσουν πλέον να αίρονται οι όποιες ανισότητες.

Αγαπητοί μου συνάδελφοι

Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι πολλές ενώ πολλοί περισσότεροι είναι και οι αστάθμητοι παράγοντες. Ωστόσο έχοντας στο πλευρό μας τους εργαζόμενους, έχοντας στο πλευρό μας όλους εσάς, **ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ** γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε.

Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε –ειδικά αυτή την περίοδο- **την σπουδαιότητα της ενότητας και της κοινής πορείας καθώς αυτή η κοινή πορεία είναι που δίνει δυναμική στη δράση μας.**

Η ενότητα είναι αυτή που μας κράτησε δυνατούς και η ενότητα είναι αυτή **που μπορεί να εγγυηθεί ότι ΜΑΖΙ μπορούμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο.**

Σας ευχαριστώ