



Γράφει ο
Αθανάσιος Μάστορας
Γενικός Γραμματέας του
Σωματείου εργαζομένων
ΔΕΗ «Σπάρτακος»
Οργανωτικός Γραμματέας
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Η απολιγνιτοποίηση δεν είναι μόνο θέμα των εργαζομένων. Είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν, η συζήτηση και ο σχεδιασμός για την περιβόητη αποξένωση και μετέπειτα απολιγνιτοποίηση, τα αντανακλαστικά του συνδικάτου λειτουργήσαν ακαριαία, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά πως θα εξελισσόταν η κατάσταση.

Ως βασικά στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος είχαμε πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το συμφέρον της επιχείρησης, των εργαζομένων και των καταναλωτών. Τα κομμάτια του ενεργειακού πάζλ τα γνωρίζαμε «απ' έξω και ανακατωτά» και δεν ήταν καθόλου δύσκολο να αντιληφθούμε ότι το ντόμινο των εξελίξεων θα ήταν σφοδρό και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο. Την ίδια ώρα ήταν ξεκάθαρη και η θέση μας ότι δεν είμαστε αντίθετοι και αποδεχόμαστε την ανάγκη για εναλλακτικές πηγές ενέργειας έτσι ώστε να βελτιωθεί η περιβαλλοντική συνθήκη.

Η αντίρρησή μας, εξαρχής, είχε να κάνει με τον τρόπο που συντελούνταν οι εξελίξεις και εκτελούνταν ο όλος προγραμματισμός.

Αντισταθήκαμε όσο κανένας άλλος. Αγωνιστήκαμε όσο κανένας άλλος. Προειδοποιήσαμε για τις συνέπειες και καταστήσαμε σαφείς τους λόγους της ανησυχίας μας.

Της ανησυχίας μας για μία σειρά σοβαρών ζητημάτων που είχαν άμεση σχέση με τους εργαζόμενους αλλά όχι μόνον με αυτούς.

Γιατί.

Με την έναρξη τη απολιγνιτοποίηση δεν ήταν και δεν είναι μόνο θέμα των εργαζομένων. Είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας απολιγνιτοποίησης «απασφάλισε» μία σειρά ζητημάτων που ξεκινούσε από την ενεργειακή ασφάλεια και ισορροπία, την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, την συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και το αντίκτυπο στις κοινωνίες, το μέλλον των εργαζομένων, την λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, τις προοπτικές ανάπτυξης πολλαπλών παραγόντων.

Επιμένουμε στην ανάγκη να δοθεί παράταση χρόνου για όλα τα ζητήματα έτσι ώστε να υπάρξει προσαρμογή και ομαλή μετάβαση.

Επιμένουμε στην ανάγκη αναθεώρησης και επαναπροσδιορισμού του ΕΣΕΚ έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα είχαν το μικρότερο αρνητικό αντίκτυπο.

Επιμένουμε στην ανάγκη να υπάρξει να δοθεί χρόνος και προτεραιότητα στους άμεσα θιγόμενους έτσι ώστε οι κραδασμοί να απορροφηθούν άμεσα και να μην αφανιστούν, περιοχές αλόκληρες, από τον χάρτη.

Επιμένουμε στην ανάγκη να παραμείνουμε κύριοι του εαυτού μας και όχι έρμια των συμφερόντων που ήταν άμεσα παρελκόμενα της διεύθυνσης και «επιβολής» της αγοράς του Φυσικού Αερίου.

Όπως και να έχουν και να εξελισσονται τα πράγματα, ένα είναι σίγουρο.

Αναλάβαμε να εκπροσωπήσουμε τους εργαζόμενους και θα συνεχίσουμε να τους εκπροσωπούμε με αξιοπρέπεια, ξεκάθαρη θέση και ηθική.

Οι μάχες του αγώνα πολλές. Σε κάποιες τα καταφέραμε καλύτερα από ότι σε κάποιες άλλες.

Ωστόσο, θα συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια και κάθε συζήτηση προς κάθε κατεύθυνση και με οποιονδήποτε φορέα, παράγοντα, θεσμό ή σύλλογο έτσι ώστε η παρέμβασή μας στα ενεργειακά ζητήματα να είναι αποτελεσματική και προς το συμφέρον όλων.

Όλα ξεκίνησαν από τον Αλγνίτη και όλα σε αυτόν καταλήγουν.

Το αποδείξαμε εμάς με τα επιχειρήματά μας και το αποδεικνύουν οι συνθήκες κάθε φορά που «η εξίσωση δε βγαίνει» και βασίζομαστε στον «μάυρο χρυσό» μας για να μην καταρρεύσει το σύστημα.

Αυτό και μόνον είναι υπέρ αρκετό για να δώσουμε στις συνθήκες την ευκαιρία που τους αξίζει.